

194 vragen van Jezus

1. Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? (Matteüs 3,7)
2. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? (Matteüs 5,46)
3. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? (Matteüs 6,25)
4. Zijn jullie niet meer waard dan zij (vogels)? (Matteüs 6,26)
5. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? (Matteüs 6,27)
6. En wat maken jullie je zorgen over kleding? (Matteüs 6,28)
7. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? (Matteüs 6,30)
8. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? (Matteüs 7,3-4)
9. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? (Matteüs 7,9-10)
10. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? (Matteüs 7,16)
11. Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? (Matteüs 8,26)
12. Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: "Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op en loop"? (Matteüs 9,4-5)
13. Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? (Matteüs 9,15)
14. Geloof u dat ik dit kan doen? (Matteüs 9,28)
15. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? (Matteüs 10,25)
16. Wat kosten twee mussen? (Matteüs 10,29)
17. 'Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet.' (Matteüs 11,7-9)
18. Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? (Matteüs 11,16)
19. En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? (Matteüs 11,23)
20. Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? (Matteüs 12,3-5)
21. Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen. (Matteüs 12,11-12)
22. 'Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? En als ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van

God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnegaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven.’ (Matteüs 12,25-29)

23. Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. (Matteüs 12,34)
24. Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? (Matteüs 12,48)
25. Hebben jullie dit alles begrepen? (Matteüs 13,51)
26. Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? (Matteüs 14,31)
27. En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? (Matteüs 15,3)
28. Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? (Matteüs 15,16)
29. Hoeveel broden hebben jullie? (Matteüs 15,34)
30. De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet? (Matteüs 16,3)
31. Kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en herinneren jullie je ook de vijf broden voor de vijfduizend niet, en hoeveel manden jullie weer ophaalden? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend en hoeveel manden jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? (Matteüs 16,8-11)
32. Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is? (Matteüs 16,13)
33. En wie ben ik volgens jullie? (Matteüs 16,15)
34. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? (Matteüs 16,26)
35. Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? (Matteüs 17,17)
36. Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen? (Matteüs 17,25)
37. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? (Matteüs 18,12)
38. Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? (Matteüs 19,4)
39. Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. (Matteüs 19,17)
40. Wat wilt u? (Matteüs 20,21)
41. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? (Matteüs 20,22)
42. Wat wilt u dat ik voor u doe? (Matteüs 20,32)
43. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? (Matteüs 21,25)
44. Wat denkt u van het volgende? (Matteüs 21,28)
45. Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? (Matteüs 22,18)
46. Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? (Matteüs 22,20)
47. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? (Matteüs 22,31)
48. Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon? (Matteüs 22,42)
49. Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: 44 “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. (Matteüs 22,43-46)

50. Dwaas zijn jullie en blind, wat is nu van meer waarde: het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? Blind zijn jullie, wat is nu van meer waarde: de offergave of het altaar dat de offergave heiligt? (Matteüs 23,17 en 19)
51. Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? (Matteüs 23,33)
52. Hebben jullie dat alles goed gezien? (Matteüs 24,2)
53. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? (Matteüs 24,45)
54. Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? (Matteüs 26,10)
55. Konden jullie niet eens één uur met mij waken? (Matteüs 26,40)
56. Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? (Matteüs 26,45)
57. Vriend, ben je daarvoor gekomen? (Matteüs 26,50)
58. Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren? (Matteüs 26,52-53)
59. Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: "Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op, pak uw bed en loop"? (Marcus 2,8)
60. Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? (Marcus 2,19)
61. Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? (Marcus 2,25)
62. Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. (Marcus 3,4)
63. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? (Marcus 3,23)
64. Wie zijn mijn moeder en mijn broers? (Marcus 3,33)
65. Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? (Marcus 4,13)
66. Je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen? (Marcus 4,21)
67. Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? (Marcus 4,30)
68. Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? (Marcus 4,40)
69. Wat is je naam? (Marcus 5,9)
70. Wie heeft mijn kleren aangeraakt? (Marcus 5,30)
71. Waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? (Marcus 5,39)
72. Hoeveel broden hebben jullie bij je? (Marcus 6,38)
73. Heeft Mozes niet gezegd: "Toon eerbied voor uw vader en uw moeder", en ook: "Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden"? (Marcus 7,10)
74. Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt? (Marcus 7,18-19)
75. Hoeveel broden hebben jullie? (Marcus 8,5)
76. Waarom verlangt uw soort mensen een teken? (Marcus 8,12)
77. Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? 'Twaalf,' antwoordden ze. 'En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel

- manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’ (Marcus 8,17-21)
- Ziet u iets? (Marcus 8,23)
78. Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Marcus 8,27)
 79. En wie ben ik volgens jullie? (Marcus 8,29)
 80. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? (Marcus 8,36-37)
 81. ‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? (Marcus 9,12)
 82. Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? (Marcus 9,16)
 83. Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? (Marcus 9,19)
 84. Hoe lang heeft hij hier al last van? (Marcus 9,21)
 85. Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? (Marcus 9,33)
 86. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? (Marcus 9,50)
 87. Hoe luidt het voorschrift van Mozes? (Marcus 10,3)
 88. Waarom noemt u mij goed? (Marcus 10,18)
 89. Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? (Marcus 10,36)
 90. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? (Marcus 10,38)
 91. Wat wilt u dat ik voor u doe? (Marcus 10,51)
 92. Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? (Marcus 11,17)
 93. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? (Marcus 11,30)
 94. Waarom stelt u me op de proef? (Marcus 12,15)
 95. Dwaalt u niet? (Marcus 12,24)
 96. Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? (Marcus 14,6)
 97. Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? (Marcus 14,37)
 98. Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? (Marcus 14,41)
 99. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? (Marcus 15,34)
 100. Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? (Lukas 2,49)
 101. Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? (Lukas 5,23)
 102. Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten? (Lukas 6,3-4)
 103. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? (Lukas 6,32)
 104. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? (Lukas 6,33)
 105. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? (Lukas 6,34)
 106. Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? (Lukas 6,39)
 107. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? (Lukas 6,41-42)

108. Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? (Lukas 6,46)
109. Zie je deze vrouw? (Lukas 7,44)
110. Waar is jullie geloof? (Lukas 8,25)
111. Hoe heet je? (Lukas 8,30)
112. Wie heeft me aangeraakt? (Lukas 8,45)
113. Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Lukas 9,18)
114. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? (Lukas 9,25)
115. Hoe lang moet ik bij jullie blijven en jullie nog verdragen? (Lukas 9,41)
116. Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? (Lukas 10,26)
117. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? (Lukas 10,36)
118. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? (Lukas 11,11-12)
119. Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? Jullie zeggen toch dat ik dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf! Als ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? (Lukas 11,18-19)
120. Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt? (Lukas 11,40)
121. Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? (Lukas 12,14)
122. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? (Lukas 12,25-26)
123. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? (Lukas 12,28)
124. Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? (Lukas 12,42)
125. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? (Lukas 12,51)
126. De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? (Lukas 12,56-57)
127. Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? (Lukas 13,2)
128. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? (Lukas 13,4)
129. Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt? (Lukas 13,15-16)
130. Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? (Lukas 13,18)
131. Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet? (Lukas 14,3)
132. Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat? (Lukas 14,5)
133. Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? (Lukas 14,28)
134. En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? (Lukas 14,31)

135. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? (Lukas 14,34)
136. Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? (Lukas 15,4)
137. En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? (Lukas 15,8)
138. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? (Lukas 16,11-12)
139. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? (Lukas 17,7-9)
140. Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? (Lukas 17,17-18)
141. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? (Lukas 18,7-8)
142. Waarom noemt u mij goed? (Lukas 18,19)
143. Wat wilt u dat ik voor u doe? (Lukas 18,41)
144. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen? (Lukas 20,4)
145. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt? (Lukas 20,24)
146. Hoe kan men beweren dat de messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt.’” David noemt hem dus Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? (Lukas 20,41-44)
147. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? (Lukas 22,27)
148. Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort? (Lukas 22,35)
149. Waarom slapen jullie? (Lukas 22,46)
150. Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus? (Lukas 22,48)
151. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? (Lukas 23,31)
152. Waar loopt u toch over te praten? (Lukas 24,17)
153. Wat dan? (Lukas 24,19)
154. Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? (Lukas 24,25-26)
155. Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? (Lukas 24,38)
156. Hebben jullie hier iets te eten? (Lukas 24,41)
157. Wat zoeken jullie? (Johannes 1,38)
158. Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? (Johannes 1,50)
159. Begrijpt u dit niet, terwijl u een leraar van Israel bent? (Johannes 3,10)

160. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? (Johannes 3,12-13)
161. Wilt u gezond worden? (Johannes 5,6)
162. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? (Johannes 5,44)
163. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg? (Johannes 5,47)
164. Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? (Johannes 6,5)
165. Ergeren jullie je hieraan? (Johannes 6,61)
166. Willen jullie soms ook weggaan? (Johannes 6,67)
167. U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij dan te doden? (Johannes 7,19)
168. Als er op sabbat besneden wordt omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op sabbat iemand helemaal gezond maak? (Johannes 7,23)
169. Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? (Johannes 8,10)
170. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? (Johannes 8,43)
171. Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? (Johannes 8,46)
172. Geloof u in de Mensenzoon? (Johannes 9,35)
173. Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen? (Johannes 10,32)
174. Staat er in uw wet niet geschreven: "Ik heb gezegd: 'U bent goden'"? De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben? (Johannes 10,34-36)
175. Geloof je dat? (Johannes 11,26)
176. Waar hebben jullie hem neergelegd? (Johannes 11,34)
177. Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? (Johannes 11,40)
178. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? (Johannes 12,27)
179. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? (Johannes 13,12)
180. Jij je leven voor mij geven? (Johannes 13,38)
181. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? (Johannes 14,2)
182. Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? (Johannes 14,9-10)
183. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? (Johannes 14,28)
184. 'Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met "Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug"?' (Johannes 16,19)
185. Nu geloven jullie? (Johannes 16,31)
186. Wie zoeken jullie? (Johannes 18,4)
187. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken? (Johannes 18,11)
188. Waarom ondervraagt u mij? (Johannes 18,21)
189. Als ik iets verkeerd gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan? (Johannes 18,23)
190. Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? (Johannes 18,34)
191. Waarom huil je? Wie zoek je? (Johannes 20,15)

192. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? (Johannes 21,15)
193. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? (Johannes 21,16)
194. Simon, zoon van Johannes, houd je van me? (Johannes 21,17)